



Beste leden,

Ik neem aan dat jullie het met mij eens zijn als ik beweer dat de Estafette Maart 2021 een succes genoemd mag worden. Inclusief mij zelf, als leverancier van de startfoto, namen er 19 leden aan deel. Dat is een deelname van 73%. Chapeau!

Ik heb drie groepen gemaakt van 6 deelnemers. Dit mede om de duur van de estafette niet te lang te maken. De resultaten zijn op deze manier sneller zichtbaar. De startfoto was voor alle groepen gelijk. Ik heb bij de keuze van de startfoto geprobeerd zo divers mogelijke aanknopingspunten te creëren. De foto heeft een actueel tintje, is van de categorie straatfotografie, is zwart wit met een grafisch karakter en heeft een in Photoshop toegevoegd kader. In mijn ogen mogelijkheden genoeg om hier op verder te borduren. Het grappige is dat de drie groepen, ieder een compleet andere evolutie laten zien.

Ik hoorde wel dat sommige deelnemers onderling informeerden naar eerdere, binnen de groep, doorgestuurde foto's. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat maakt dan de reeks te voorspelbaar. Je ontvangt een foto, bestudeert deze en je laat je er door inspireren. Dit levert een nieuwe foto op. (en eigenlijk liefst een vers gemaakte foto)

Ook waren deelnemers onzeker of de foto al dan niet aan de verwachting voldeed. Ik denk dat dit hoort bij het voor ons 'nieuwe' van deze vorm. Geen nood, dus, alles is goed. Voor een uiteindelijke presentatie is het voor de eenheid wellicht beter als alle foto's danwel in landscape of portrait worden gemaakt.

Voor nu, als eerste keer, mag alles!

Wat we deze ronde nog niet hebben gedaan, want het is een zoals de Duitser zegt een "Schnuperrunde", is bij de foto een motivatie schrijven waarom je tot jouw keuze bent gekomen. Dit zouden we ook bij een bespreking kunnen doen. Alleen gooit die verrekte Corona op dit moment weer roet in het eten.

We zouden het leuk vinden om in het najaar nog een estafette ronde te organiseren. Ik wil daarin best weer het voortouw nemen. Mogelijk dat de estafette series een onderdeel kunnen zijn van onze te organiseren fototentoonstelling. Laat maar horen hoe jullie daar tegenaan kijken. Ik hoop dan, in elk geval, op een nog grotere deelname.

Ik zal in elk geval in oktober weer een uitnodigingsbrief sturen.

Groet

Fon